



DE WIJNPERS
VLAAMS-BRABANT



Erasmus+
Enriching lives, opening minds.



IMPACT
ERASMUS+ 2020-2022

Onze leerlingen van 5BTGa gingen 3 dagen naar STABROEK in het kader van het Erasmus+ project IMPACT.

Verslag Impact Stabroek 23-25 februari 2022



Dag 1: Bezoek aan PITO Stabroek

Ashley: We werden in groepjes gezet met een aantal leerlingen van verschillende scholen. Ieder groepje kreeg een rondleiding. Ik bezocht als eerst de koeien en de kalfjes, daarna bezocht ik de reptielen (slangen, spinnen, water-en landschildpadden, baarddagaam,...). Dan hebben we een simulator bezocht. Vervolgens gingen we naar een lokaal waar je dieren kon zien die opgezet waren. Ten slot hebben we de serres gezien. Daarna zijn we met het busje naar **Fort Lillo** gereden waar we een waterbus genome hebben naar het hotel. Maar voordat we naar ons hotel zijn geweest hebben we eerst wat gegeten in het restaurant "**Da Giovanni**".

Neo: Woensdag zijn we met het busje naar Antwerpen (Stabroek) gegaan en hebben we de **school PITO in Stabroek** bezocht, waar we een rondleiding gekregen hebben op de school en de school een beetje ontdekt hebben. Nadien hebben we de presentatie over "**Green Waste**" gedaan waar we oplossingen moesten vinden om de green waste te verminderen op onze school. Na het schoolbezoek bezochten we **Fort Lillo** en namen we de **waterbus** richting hotel.

Dag 2: Bezoek aan spookstad Doel



Robbe: We gingen donderdag naar **Doel**, een verlaten dorpje in Antwerpen. Daar moesten we een fotozoektocht doen. 's Middags was er een boterhammetje met kaas en confituur en een kommetje soep. Er stond buiten een oude grasmaaiër die Jimmy wou starten maar dit lukte niet helemaal. Na het eten was het wel aan het regenen, dus gingen we even droog in het busje zitten. Natuurlijk hebben we ook de nodige muziek gedraaid die dag.

Siebe: Donderdag gingen we naar **Doel**. We kregen er een kleine introductie: Doel is bijna volledig overgekocht door de Vlaamse overheid om de **haven van Antwerpen** te kunnen uitbreiden. De meeste mensen hebben het dorp verlaten, het is hierdoor een spookdorp met veel **graffiti**. Vervolgens werden we in groepjes verdeeld voor een spelletje. Daarna kregen we soep en brood. En we reden door naar de volgende locatie.

Dag 3: Bezoek aan het Verdronken land van Saefthinge



Jahwma: Donderdag zijn we naar het *Verdronken land* gegaan. Het beste was dat je laarzen aandeed, want je zakte vrij diep in de modder. Het was vrij winderig en vrij glad, dat was heel grappig. *Jammer genoeg waren er bijna geen echte mannen.* Er zijn ook een paar mensen op hun bek gegaan. Het was wel leuk maar wel een beetje koud. *Wisten jullie als het vloed is, dan is het daar waar we stonden helemaal onder water gelopen, maar bij eb is het heel modderig.*



Lotte: Donderdagnamiddag zijn we naar het **verdrunken land van Saefthinge** geweest. Hiervoor moesten we allemaal onze laarzen meenemen om te gaan wandelen. Eerst hebben we een klein stukje gewandeld tot dat we door een poortje op het terrein kwamen. Vandaar zijn we verder gewandeld door de modder en het gras. Iets verder kwamen we op een groot en mooi open stuk waar ook een aantal van de klas en van de andere scholen verder in de modder gegaan zijn. Daarna zijn we terug richting de busjes gewandeld en over veel beekjes moeten springen .

Jari: Op vrijdagmiddag zijn we naar het **dak van het MAS** geweest en wij hebben daar het uitzicht een beetje verkend en foto's gemaakt. Ook hebben we **de boot van Gertje Verhulst** gezien en dan hebben we vrije tijd gekregen tot we moesten vertrekken. Nadien zijn we nog naar de McDonald's gegaan met de klas. Veel te kort was de dag want 's avonds keerden we al terug met het schoolbusje van de Wijnpers.



Dyango: We gingen eerst afspreken met de andere scholen bij de boot van Gert Verhulst. vervolgens gingen we samen met al de andere scholen helemaal naar boven op de **MAS**. **We deden er toch wel 10 minuten over om boven te geraken**. Boven konden we genieten van het uitzicht op Antwerpen. We maakten foto's en we hebben 1 grote foto gemaakt met alle scholen samen. Op het dak was er extreem harde wind. **Door de wind waren mijn krullen beetje verpest en leek ik op Fellaini**. Maar het was een leuke ervaring.



#ERASMUSPLUS#EPOSVZW#DEWIJNPERS#IMPACT

**Met dank aan 5 BTG A, de begeleiders H. Hacha en
B. Vandewinckel, PITO Stabroek, PIBO Tongeren,
PTI Kortrijk, IET Hoymille, Lycée de Coulogne**

Volgende afspraak te COULOGNE 21/03-24/03/2022